

Liberal Alliances betydning i dansk politik

Af Asger Aamund, bestyrelsesformand

Berlingske Tidende, den 4. april 2016

»LA er en oase i den politiske ørken. I Danmark er politisk ansvarlighed, samfundssind og handlekraft sandet til og henligger som ruiner i det golde landskab. I stedet hersker leflen og knæfald for døgnets folkegunst. Da flertallet af vælgerne nu står uden for arbejdsmarkedet og modtager overførselsindkomst, står vi nu i en parlamentarisk virkelighed, hvor det flertal, der ikke arbejder, kan stemme sig til de penge, der til hører det mindretal, der arbejder. Derfor er Folketinget domineret af fordelingspolitiske partier, der ikke har et offensivt, økonomiske vækstprogram som politik, men derimod prioriterer kampen mod uligheden, fodslaw, solidaritet med de svageste og en dominerende offentlig sektor. V, S, DF, Rad. og Enh. er alle forpligtet til denne linje. Det er imidlertid en kendsgerning, at velstand er forudsætningen for velfærd. Hvis ikke Danmark kan øge den brede folkelige velstand, får vi ikke råd til et førsteklases servicesamfund. Virksomhederne er i vid udstrækning konkurrencedygtige, men samfundet er det ikke. Danmark er hængt af væksttoget og har de største vanskeligheder med at tiltrække kapital, teknologi, skarpe virksomheder og kloge hoveder. Problemerne tårner sig op: Ingen penge til ny medicin på hospitalerne, hvis ikke vi fyrer sygeplejersker. Forsvaret er skåret ned til en milit, der snart kun består af Tivoli-Garden. Migranter vælter ind over grænsen, de fleste med en arabisk kulturbaggrund, der er næsten umulige at integrere. Universiteterne er ikke elitære institutioner, men folkeuniversiteter. Vore gamle på plejehjemmene får skiftet ble til jul og påske og lever af Gulag-mad. Køen til almennyttige boliger er vokset til det uendelige, fordi asylanter skal have førstet. Det siger vist konventionerne, så vi må hellere makke ret.

Jo, der er stærkt brug for LA, som har præsenteret konstruktive løsninger på afgørende områder. Det gælder en genopretningsplan for økonomien, en kontant løsningsmodel på migrantkrisen og en fremtidsrettet EU-politik. Det ser dog ikke ud til at LAs drøm om at være tungen på vægtskålen kan realiseres, så længe partiet kun råder over 13 mandater. Lars Løkke's politiske linje indbyder ikke til vækstreformer med de borgerlige partier, men til fordelingspolitiske løsninger med DF og S. LA får således ikke megen indflydelse i denne folketingsamling. Men fornuftigt har LA truffet den beslutning, at det er bedre, at præsentere de rigtige løsninger, der ikke kan gennemføres, end at stemme for de dårlige løsninger, der udvisker partiets mål og identitet. LA er det arbejdende Danmarks eneste håb. Hvis vi ikke havde dem, måtte vi opfinde dem.«